

WEEKBRIEF

KONINGIN EMMASCHOOL

Jaargang 40 Nummer 16 - 16 december 2021



Vrij 17 december Kerstontbijt voor alle groepen.
De kerstvakantie begint.
Ma 10 januari 2022 1^e schooldag nieuw kalenderjaar

Beste ouders/verzorgers,

En dan is het, toch nog onverwachts, een week eerder dan gepland, kerstvakantie. Heen en weer geslingerd in de onduidelijke nieuwsberichten maar nu is het in ieder geval helder. Morgenmiddag sluit de school voor drie weken. Collega's blijven werken, hier in de noodopvang of thuis i.v.m. afronding, administratie en voorbereiding op wat het nieuwe jaar ons zal brengen.

Dit is dan ook de laatste weekbrief van dit kalenderjaar. Een volledig jaar waar Corona iedere week weer het woord was wat ons aan het denken zette. Lockdown, onlineonderwijs, wel of niet open, op welke tijden stemmen we af, hoe houden we anderhalve meter afstand. Maar ook zorg voor en om elkaar. Ziek worden en zijn, wie staan er wel voor de klas en wie niet.



In het kort: 2021 is/was een bijzonder jaar. Een jaar waar we nog lang op terug gaan kijken. Maar ook een jaar waarin we ontzettend trots op elkaar kunnen zijn.

- Als ouders die altijd maar weer moesten schakelen. Thuiswerken, thuisonderwijs, wel school, niet school.....
- Als teamleden die steeds opnieuw moesten zorgen voor adequaat onderwijs, voor noodopvang.
- Als mensen die er voor elkaar wilden zijn, maar ook goed voor zichzelf moesten zorgen. Anderhalve meter afstand houden terwijl je wist dat die ander een arm om zich heen nodig had of gewoon alleen maar die knuffel.

En als je dan terugkijkt dan kan ik alleen maar respect hebben voor u, voor jullie en al die collega's die zich zo hebben ingezet het afgelopen jaar.



We gaan opgewekt en vol goede moed (toch?) het nieuwe jaar tegemoet. En geloof me, we gaan straks weer gemotiveerd verder om al die kinderen dat onderwijs te geven wat ze verdienen.

Morgenochtend vieren we Kerstfeest op school, een week eerder dan gepland. Maar dit jaar lieten we het ons niet opnieuw ontglippen.

Tjerk en Floor van onze Ouderraad namen al snel contact met ons op en hebben het ontbijt tot in de puntjes, Coronaproof 😊, voorbereid. Bij voorbaat onze dank voor de fijne samenwerking en afstemming!!

Kerstdiner, kerstviering. Vaste waarden op de Emmaschool. Al vele jaren. Nu samengevat in het Kerstontbijt. Maar... de boodschap, dat mooie verhaal uit de bijbel wordt in alle klassen verteld.

Soms in een beeldverhaal, soms uit een prentenboek, soms uit het kleuterboek 'O Denneboom'. Ieder jaar weer in de Weekbrief een korte samenvatting. Gewoon, omdat het gedeeld mag worden.



Uit: het Kerstverhaal van Marianne Busser en Ron Schröder:



“En toen hoorden ze stemmen die steeds dichterbij kwamen. Even later ging de deur van de stal open. In de deuropening stonden een paar herders die zachtjes naar binnenliepen en bij het kindje in de kribbe bleven staan.

“Dus tóch,” mompelden ze, “er is dus toch een kindje geboren. Een heel bijzonder kindje. Een kind dat alle mensen zal willen helpen als het groot is. Een kind dat de mensen zal vertellen hoe

belangrijk het is dat je van elkaar houdt en dat je vrienden van elkaar probeert te zijn.”

Een hele tijd bleven de herders bij het kindje staan kijken. Tot ze terug moesten om voor hun schapen te zorgen. Jozef en Maria bleven in de stal met hun kleine kindje Jezus. Moe, maar heel gelukkig”.

Het Kerstfeest pur sang!

We sluiten het jaar morgen met elkaar af. Ik wil u namens ons allen enorm bedanken voor de fijne samenwerking, het altijd weer begrip kunnen opbrengen voor die dingen die niet eenvoudig waren.



Met vertrouwen de toekomst in.

De missie van onze school. In het belang van de kinderen en van elkaar.

Voor later hele fijne Kerstdagen, zorg goed voor elkaar. En tot in 2022!!

Hartelijke groet,
Nanda Klaassen



shutterstock.com · 1977026474

P.S. Misschien heeft u het wel meegekregen: de laatste maanden is het onrustig rond ons schoolplein. We lieten er al eerder iets van weten. In samenwerking met de Gemeente Haarlem wordt alles ingezet om overlast te verminderen. Een brief is afgelopen week verspreid in de directe omgeving van de school. We ‘hangen’ deze bij deze Weekbrief ter informatie.